

Det är en gnistrande, frusen oktober natt. Herr Bach-Ardi Dorf med entourage bestående av sina goda vänner och undersåtar Hoär Hoenthu, Stans Öden och chef Thea Spill har blivit inbjudna på höstblot, för att fira höstens skörd och livets härlighet. Den legendariska kvartetten är alltså på utflykt till Fredens Ö för att fira livet. Kvartetten har gjort flera gemensamma resor av liknande slag förut och tänker därmed att resan kommer att gå galant.

Resan börjar med en gemensam cykeltur till den forna huvudstaden för att hoppa ombord på färjan. Thea som inte har någon egen cykel vill inte av den enkla orsaken missa resan, och lånar raskt sin rumskompis Böö Kens cykel. Böö är inte hemma, då han har fastighetsförmedling som fritidsintresse och för tillfället är upptagen med att sälja lägenheter. Thea tänker att detta knappast är ett problem, cykeln är ju splitterny och fungerar felfritt. Dessutom har hon lånat Böös saker förut utan några problem.

Gänget ska tillbringa natten på färjan för att sedan på morgonen ta sig iland och göra sig redo för höstblotet. Kvällen till havs börjar med en gemensam supé och fortsätter med den ack så omtalade singelfesten. Herrarna är olidligt exalterade för den mycket omtalade festen, då de börjat känna att utbudet på fastlandet nått sina gränser. Medan Stans är i full gång med att visa upp sina talanger på scen håller Hoär på att förverkliga sig själv enligt festens syfte. Efter ett år av ringa rajtantajtan har Hoär beslutat sig - han ska hitta en livspartner, och vad är väl mer passande för det än en singelfest? Han tittar sig runt och får syn på en oemotståndlig blondin från grannlandet. En sak leder till en annan; Hoär och blondinen möts i en het kyss.

Efter en fartfylld kväll samlas kvartetten äntligen i båthyttan för att varva ner med den gemensamma kvällsbönen. Thea hinner knappt lägga sig ner i sängen förrän hon börjar känna hur de kryper i armhålan. Hon börjar panikartat undersöka sin omgivning och hittar flera maskar krypande runt i sängen. Panikartat hoppar hon upp ur kojen och ryter "VEM HAR SATT LARVER I MIN SÄNG". Gänget tittar på varandra, och så småningom börjar även de andra i sällskapet känna hur det kliar i armhålorna. Larverna har infesterat hela hyttan och hela kvartettens egendom. Hoär hoppar kvickt ner från den övre sängen och ryser över hela kroppen. Efter några sekunders betänkande brister han ut "det kan inga vara någon annan än herr Bach-Ardi som har hämtat larverna, alla vet ju att han inga tvättar sig!". Med en pedagogisk ton svarar överordnade herr Bach-Ardi lugnt "ingen är smutsigare än någon annan, larverna måste ha varit här redan då vi kom. Borde vi gå och reklamera till infodisken?". Hoär tar dock inte denna kommentar med ro, utan kontrar snabbt med "Pyttisan,

alla vet att du har haft larvus hudätarus tidigare. Jag ska nog fanimej se till att du blir skadeståndsskyldig för det här!”. En bitter tystnad lägger sig över hyttsällskapet.

När solen äntligen stiger, anländer färjan till fredens Ö. Tyvärr är stämningen mellan gänget inte lika fredlig. Utöver nattens händelser har de även tagit fel på tiden och får nu otroligt bråttom till höstblotet. Gänget springer ner till cykeldäcket, där de märker att Böös cykel som Thea hade lånat är försvunnen. De hinner inte fundera på det, utan tar sig snabbt i land. Väl i land får de som tur syn på sina gamla bekanta Klått á Soufy och Intti Seksy. Även denna duo hade först strävat efter en karriär inom juridik, men valde till slut det goda livet och livnär sig nuförtiden på att sälja nikotinprodukter. För att hinna i tid till höstblotet förhandlar gänget till sig duons sprillans nya Fiat 500. Eftersom kvartetten består av ansvarsfulla juridikstuderande bestämmer de att Stans nog har minst alkohol i blodet och därmed borde köra bilen.

Självsäker som Stans är väljer hon att inte berätta för det stressade gänget att hon inte har något körkort. I full fart kör Stans genom de fredliga ängarna för att de ska hinna i tid till höstblotet. Efter att ha kört cirka 150 km/h kommer det nöjda gänget fram till höstblotet enbart några minuter försenade.

Kvällen fortlöper snabbt, då alla i gänget mot förmodan har kul. På höstblotet träffar gänget ytterligare några goda vänner; Neps Master och Mr Danny Danny. Mr Danny Danny fungerar nuförtiden som öns lantråd och Neps tillbringar sin tid med att utvidga sin samling av antika kattstatyer. När kvällen börjar lida mot sitt slut erbjuder Neps att hela gänget kan tillbringa natten hos henne. Kvartetten blir överlycklig av denna nyhet då de inte hade planerat var de skulle övernatta. Väl på färden återuppstår den spända stämningen då Bach-Ardi har tagit med sig den blonda tjejen från gårdagens singelfest.

När vännerna äntligen tagit sig hela vägen hem till Neps Masters etta i utkanten av byn tar både Bach-Ardi och Hoårs tålmod slut, och så fort dörren går igen bakom sällskapet ryker de två herremännen ihop, nu både verbalt och fysiskt. Hoär ropar upprört “Din ryggradslösa råttal!” och hytter aggressivt med näven. Det som börjat som ett litet gräl har nu urartat till ett fullskaligt slagsmål, och i tumultet lyckas Hoär skuffa Bach-Ardi så han ramlar över Neps’ soffbord. Själva bordet går inte sönder, men däremot är det precis där Neps förvarar sin samling autentiska handgjorda antika katter i glas från Hong Kong.

Nu är det dags för dig att berätta vilka juridiska problem och frågeställningar som uppkommer i fallet. Din uppgift är att ge din egna juridiska bedömning av situationen och lösa problemen. Ingen tidigare juridisk förkunskap krävs, du ska svara enligt det som du anser är rätt samt motivera och argumentera så väl som möjligt för din sak. Poäng ges i huvudsak för goda och roliga motiveringar, inte för laghänvisningar.

Svarsutrymmet är högst två (2) A4 sidor (font Times New Roman, storlek 12 och radavstånd 1.5) skriven text i ett ordbehandlingsprogram som t.ex. Microsoft Word. Skicka ditt färdiga svar i PDF-format till rekry@codex.fi senast den 2 februari.